

6

NGUYỄN NHÂN



HUYỀN KÝ CỦA
Đức Phật
VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN



NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
Hà Nội

**HUYỀN KÝ CỦA
ĐỨC PHẬT
VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIÊN**

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Mục lục

Lời nói đầu.....	5
I/- CẤU TRÚC CÀN KHÔN VŨ TRỤ VÀ SỐ LƯỢNG MỘT TAM GIỚI:	11
II/- CẤU TRÚC PHẬT GIỚI VÀ NHIỆM VỤ CỦA MỖI VỊ PHẬT.....	12
III/- CẤU TRÚC MỘT TAM GIỚI:.....	12
IV/- SỰ SỐNG NƠI ĐỊA CẦU NÀY:	15
V/- SỰ SỐNG Ở CỠ TRỜI DỤC GIỚI CÓ 3 NƠI:.....	17
V/- CỠ TRỜI HỮU SẮC CHIA LÀM 2 NƠI:.....	18
VI/- SỰ SỐNG Ở CỠ TRỜI VÔ SẮC	19
VII/- QUY LUẬT LUÂN HỒI NƠI TRÁI ĐẤT NÀY CÓ 7 PHẦN:	19
DẪN NHẬP VÀO LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT.....	21
LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI VIẾT SÁCH:.....	26
MỞ ĐẦU TẬP SÁCH HUYỀN KÝ NÀY, LÀ BÀI KỆ CỦA ĐỨC PHẬT NÓI VỀ SỰ NGỘ THIÊN TÔNG CỦA ÔNG MA HA CA DIẾP, VÀ SAU CÙNG LÀ CHẤM DỨT NGUỒN THIÊN TÔNG.....	28

BÀI KỆ 60 CÂU CỦA ĐỨC PHẬT DẠY NƠI BÊ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH VÀ 20 CÂU CỦA THIÊN SƯ NI ĐỨC THẢO NHƯ SAU:	35
THIÊN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT.....	37
NGŨ TỔ TRUYỀN THIÊN TÔNG	47
BÀI KỆ CỦA ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG NÓI VỀ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIÊN TÔNG: .	49
CHÙA THIÊN TÔNG TÂN DIỆU:	60
MỘT SỐ CÂU HỎI ĐẶC BIỆT:.....	64
NHỮNG NGƯỜI Ở CHÂU Á NGỘ THIÊN:	89
NHỮNG NGƯỜI Ở CHÂU ÂU NGỘ THIÊN:	242
NHỮNG NGƯỜI Ở CHÂU MỸ NGỘ THIÊN:.....	253
NHỮNG NGƯỜI Ở CHÂU ĐẠI DƯƠNG NGỘ THIÊN:	258
NHỮNG NGƯỜI Ở CHÂU PHI NGỘ THIÊN:.....	264
KẾT LUẬN	266

LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa độc giả:

Chủ trương của Đạo Phật là giác ngộ, giải thoát và để trở về nguồn cội của mỗi người, nói theo tiếng bình dân của người Việt Nam là hiểu biết, không còn bị ràng buộc những thứ trong vật lý trần gian này. Ban đầu, Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn trị vì nước Ca Tỳ La Vệ, có 4 cái thắc mắc chánh như sau:

1- Con người từ đâu đến với thế giới này?

2- Con người đến với thế giới này để rồi bị: Sinh – Già – Bệnh – Chết!

3- Nhưng khi còn ở nơi thế giới này, tranh giành chém giết với nhau để hơn thua, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả!

4- Sau khi chết rồi sẽ đi về đâu?

Bốn cái thắc mắc nói trên, Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm ra được câu giải đáp, nên gọi Ngài là bậc giác ngộ, tức hiểu

biết. Vì Ngài hiểu biết rất rõ ràng, tường tận, mạch lạc và khoa học, nên người thời đó tôn Ngài là Đấng giác ngộ và gọi Ngài là Bụt Đa, người Trung Hoa gọi Ngài là Phật Đà, còn người Việt Nam chúng ta gọi Ngài là Đức Phật. Nói tóm lại, các danh từ trên chỉ cho một vị hiểu biết chân thật trong càn khôn vũ trụ này. Vì vậy, Ngài được danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, tức vị hiểu biết tất cả những gì trong vật lý và ngoài vật lý, cũng là vị giáo chủ trong cõi Ta bà này, không ai hơn Ngài được.

Vì sao không ai hơn Ngài được?

– Vì Ngài là một con người khám phá ra những nguyên lý cấu tạo từ vật chất đến tinh thần, từ động vật cũng như thực vật, và đưa ra được phương cách vượt ra ngoài sự ràng buộc của vật lý trần gian này. Ngài nói được và thực hiện được, một cách hết sức khoa học và thực tế, nên Ngài muốn đem cái hiểu biết của mình để chỉ dạy lại cho tất cả những ai muốn biết nguyên lý ấy, theo “công thức” của Ngài mà thực hành để trở về sống với nguồn cội của chính mình, tức không còn bị: Sanh – Già – Bệnh – Chết nữa! Nguyên lý này, Ngài dạy sau cùng nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng một loạt ẩn ý:

* KHAI – THỊ – NGỘ – NHẬP – PHẬT – TRI – KIẾN
của mỗi người.

Chúng tôi xin tạm dịch:

* MỞ – THẤY – HIỂU – VÀO – TRÙM KHẮP – BIẾT
– THẤY, tánh chân thật của mỗi người.

Trên đây là 7 chữ ngắn gọn mà Ngài dạy sau cùng nơi
kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này có 28 phẩm, mà đã
chỉ hết con đường từ một người là phàm phu để trở thành
là một vị Phật, người nào muốn đến quả vị trên, phải tìm
hiểu căn bản như dưới đây thì mới mong thành tựu được:

Thứ nhất:

- 1- Cái gì là tâm của chính mình?
- 2- Cái gì là thân của chính mình?
- 3- Tại sao con người có sai biệt?
- 4- Chân thật trong vũ trụ này là gì?
- 5- Trong tam giới này cấu tạo bởi những gì?
- 6- Tại sao loài người bị vướng vào trong ấy?

* Ai biết rõ 6 mục trên, là đã giác ngộ rồi.

* Nếu thực hiện được, là giải thoát!

Chỉ có đơn giản như vậy thôi, vì chúng ta tưởng tượng nhiều mà sai với lời của Ngài dạy. Do đó, nhiều người tu theo đạo Phật cả đời mà không có kết quả gì! Trái lại, đem đạo lý thực tế, khoa học và cao sâu của Ngài thành đạo mê tín dị đoan. Vô tình, chúng ta làm cho những vị học cao hiểu rộng, chê cười đạo Phật là đạo thần quyền, không đáp ứng với thời đại văn minh cao hiện nay! Cũng là tạo đường tốt để đi trong 6 nẻo luân hồi, không ngày cùng!

Sáu thắc mắc nói trên, người tu theo đạo Phật, hay người muốn tìm hiểu đạo này, phải thông suốt, thì mới đúng được, còn không rõ thông 6 mục nêu trên, dù có tìm hiểu hay tu theo đạo Phật 1.000 năm cũng chẳng ăn thua gì!

Tại sao chúng tôi khẳng định như vậy?

Xin thưa, vì giống như hiện nay, ai muốn tạo thành nguồn điện, phải biết công thức làm ra điện, thì mới mong có điện sử dụng được; còn không biết công thức mà làm, làm uổng công phí sức, không có kết quả gì!

Vì sao chúng tôi lại nêu phần này ra?

Cũng xin thưa, vì hiện nay chúng tôi thấy có quá nhiều người nói mình tu theo đạo Phật, hoặc tìm hiểu đạo này, mà họ càng tu, càng sai, càng tìm hiểu lại làm không đúng với lời của Đức Phật dạy. Đã không làm đúng với lời của Đức Phật dạy, mà còn thêm dặt thêm, tô điểm thêm, làm lời dạy của Ngài đi chệch hướng, mất đi cái tinh ba cao quý mà Ngài đã tìm ra và dạy nơi thế giới này.

Chúng tôi là người sưu tầm, may mắn là đã nhận ra ẩn ý sâu mâu của Đức Phật dạy, thấy phải có bốn phần nhắc nhở lời Ngài dạy, nên biên soạn và viết ra tập sách này. Trước, để giúp cho quý học giả muốn tìm hiểu đạo Phật, hiểu cho đúng. Sau, giúp cho những vị tu theo đạo Phật chân chánh, tu không sai lời Ngài dạy, để được giác ngộ, cũng từ chỗ hiểu biết này, nếu thực hiện đúng, thì mới giải thoát được.

Thứ hai:

Ai muốn tìm hiểu những lời của Đức Phật dạy, xin quý vị tìm đọc một loạt sách của chúng tôi viết, trong đó có trên 100 câu hỏi mà những vị độc giả đã hỏi. Quý vị không

ngờ rằng, những câu hỏi cao tột ấy, từ trước đến nay chưa ai hỏi đến, cũng nhờ những câu hỏi này, mà rất nhiều người hiểu lời Đức Phật dạy, nói theo Nhà Phật gọi là ngộ đạo, những người giác ngộ lời Đức Phật dạy chúng tôi có nêu địa chỉ rõ ràng.

Khi quý vị đọc hết những quyển sách trên mà chưa ngộ đạo, thì cố gắng đọc thêm tập sách này hoặc nghe thêm băng về Huyền ký của Đức Phật nói về cách tu Thiền tông, mà chúng tôi chép ra đĩa để những vị bận rộn, không có thì giờ xem sách để nghe, vị nào nghe qua một lần mà thích, chắc chắn vị đó có duyên lớn với Thiền tông học, nếu cố gắng nghe thêm từ 5 hay 7 lần mà không nhận ra cái tâm chân thật của chính mình, muốn nói chúng tôi bằng ngôn từ gì cũng được!

Để chứng minh phần này, chúng tôi xin nêu tên tuổi của những vị đọc sách viết về thiền học mà chúng tôi đã xuất bản, có rất nhiều vị ngộ thiên, vì có quá nhiều người ngộ thiên, nên chúng tôi chỉ chiết ra vài chục vị ngộ thiên ở trong nước và ngoài nước mà có làm kệ hoặc thơ. Còn nếu quý vị xem sách hoặc nghe hết đoạn băng Huyền ký này mà không ngộ đạo nữa là chúng tôi xin chịu!

Vì sao chúng tôi xin chịu?

Vì quý vị không chịu “sử dụng” tánh Phật của chính mình để: Thấy, Nghe, Biết! Mà quý vị lại “sử dụng” tánh Phàm phu của chính mình để: Thấy, Nghe, Biết! Có nghĩa là quý vị sử dụng 8 muôn 4 ngàn những thứ trong vật lý trần gian này! Vì chỗ quý vị sử dụng các cái tánh của sức hút vật lý âm dương, thì thôi, quý vị đừng xem và nghe tập sách Huyền ký này, quý vị cứ thoải mái đi trong lục đạo luân hồi, để tôn thờ người lường gạt mình đúng với ý muốn của họ.

Người sưu tầm, biên soạn và viết lại là

Soạn giả NGUYỄN NHÂN, tức Nguyễn Công Nhân.

Trước khi vào đọc một phần tập **Huyền Ký của Đức Phật và những vị ngộ thiên**, xin quý vị tìm hiểu lời của Đức Phật dạy cấu trúc Càn khôn vũ trụ, Tam giới, Phật giới như thế nào, tu sao giải thoát, tu sao còn bị luân hồi, nếu quý vị biết rõ thì mới mong hiểu đúng lời của Đức Phật dạy được.

Vậy, mời quý vị tìm hiểu:

I/- CẤU TRÚC CÀN KHÔN VŨ TRỤ VÀ SỐ LƯỢNG MỘT TAM GIỚI:

- Trong Càn khôn vũ trụ nhỏ nhất là một Tam giới.
- Trong một Tam giới có 45 hành tinh có sự sống.
- Có hằng hà sa số hành tinh làm vật tư.

* Một vùng có 1 ngàn tam giới gọi là 1 tiểu thiên thể giới.

* Một tiểu thiên thể giới, nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 triệu Tam giới, gọi là Trung thiên thể giới.

* Đem trung thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1 tỉ tam giới, gọi là 1 Đại thiên thế giới.

* Còn Tam thiên đại thiên thế giới là lấy 1 tỉ Tam giới nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 tỉ tỉ Tam giới.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng Phật nhãn của Ngài nhìn thấy trong Càn khôn vũ trụ này có Hằng hà sa số Tam thiên đại thiên thế giới như vậy. Đồng nghĩa, đem số cát của mấy tỉ sông Hằng ra đếm, số hạt cát của mấy tỉ sông Hằng cũng không bằng số Tam thiên đại thiên thế giới ở trong Càn khôn vũ trụ này nữa.

II/- CẤU TRÚC PHẬT GIỚI VÀ NHIỆM VỤ CỦA MỖI VỊ PHẬT:

- Càn khôn vũ trụ có đến đâu thì Phật giới có đến đó. Trong Phật giới có 2 sự sống:
- Một là tánh Phật: Có Hằng hà sa số không thể đếm được. Đức Phật gọi là bất tư nghì, tức không thể suy nghĩ được.
- Hai là chư Phật, cũng có Hằng hà sa số và cũng bất tư nghì.

Việc làm của 1 vị Phật như sau:

- Một là các Ngài sử dụng Phật nhãn để quan sát nơi thế giới loài Người, thấy người nào có ý muốn giải thoát, thì vị Phật liền ứng thân hay hóa thân đến, khiến cho người này tìm đến nơi đang phổ biến pháp môn Thiên tông. Khi người này nghe một vài chương sách hay vài câu kệ liền nhận ra tánh Phật của mình là gì, tánh Người của mình có mấy thứ, và biết được công thức trở về Phật giới.